

**Alleen gaand op vakantie naar
Italië.
Maar niet alleen op reis.**



Ciao, ik ben Mariët Bloemendal, de
gepassioneerde Italië expert van
Volg de Rode Schoentjes.

Veel plezier met het lezen van mijn e-book.

Ciao Mariët Bloemendal.



Volg de Rode Schoentjes heeft zich gespecialiseerd in bijzondere beleef- en ontdekkavakanties in Italië zoals:

- Het Zomeratelier, biedt superleuke dagexcursies en workshops voor de Italië liefhebbers die Bolsena en omgeving wil beleven.

- Actieve, artistieke, culinaire en culturele reizen, speciaal samengesteld voor alleengaanden.

- Accommodatie verhuur van mijn Italiaanse dorpsgenoten.

Deze bied ik voor iedereen aan die interesse heeft in een beleefvakantie in Italië. Van grootouders met of zonder hun families, stelletjes, tot eenoudergezinnen of andere familie samenstellingen.

En er is nog veel meer mogelijk. Maar eerst iets over mijzelf.

Copyright "Volg de rode schoentjes" Alle rechten voorbehouden.

Met wie ga je Italië beleven?



Geboren in een ondernemersgezin als jongste van vier kinderen, was ik een echt zondagskind.

De werkplaats van mijn vader was een plek waar ik naast vele andere plekken in mijn jeugd graag kwam.



Mijn vader was meubelstoffeerder. Vaak hielp ik hem stoelen en banken uit elkaar halen, waarna hij ze opnieuw ging stofferen. Mijn vader was een innovatieve en wijze man, een creator. Zijn werkplaats was ook een sociale ontmoetingsplek voor de buurt, zijn vrienden en familie.

Van hem heb ik geleerd dat wanneer je iets nieuws wilt beginnen of maken je eerst moet "slopen". Oude zaken verwijderen. Schoonmaken en links of rechts wat restaureren en daarna kun je aan de slag met vernieuwen.



Daarnaast kreeg ik de liefde van beide ouders voor het ondernemen mee. Mijn moeder had een winkeltje met ontelbare kussentjes, stofjes en kledingjes. Ik hielp haar met inrichten van de winkel wanneer er weer een seizoen of traditioneel feest voorbij was en een andere in aantocht. Ik zag hoe trots was ze op haar winkel en hoe ze vol passie iedere keer weer aan het werk ging.

Een jeugd die de basis heeft gelegd voor wie ik ben. Met liefde voor het zelfstandig ondernemen.

Van opbouwwerkster in het sociaal domein naar Italië



Nadat ik jaren werkzaam ben geweest in het sociaal domein als opbouwwerkster in diverse projecten en steden in Nederland besloot ik, om het roer om te gooien en toe te geven aan mijn passie voor Italië.



Sociale herstructurering 7 up Zevenhuizen.
Project “mijn flat is een kunstflat” 2005

Copyright “**Volg de rode schoentjes**” Alle rechten voorbehouden.

Het begon met Activa Bolsena.



Begonnen onder de naam Activa Bolsena, ben ik sinds 2007 actief bezig met het organiseren van diverse thema vakanties rondom het meer van Bolsena in midden Italië.

Actieve, artistieke, culturele en culinaire vakanties.

Ik had mijn hart verpand aan dit mooie prachtige nog relatief onontdekte authentieke Italië. Het land van proeven, ervaren, passie, eten, drinken, ruiken en zien.

Van Activa Bolsena naar Volg de Rode Schoentjes.



Eind 2016 heb ik de naam Activa Bolsena veranderd in **Volg de Rode Schoentjes**.

Het was tijd voor vernieuwing na een hele roerige periode in mijn leven. Deze periode heeft (hoe cliché ook) mij veel gebracht. Leven in het heden en doorgaan waar ik voor sta en in geloof. Vertrouwen dat het goed komt. Genieten van de weg die ik loop (met of zonder rode schoentjes), met heel veel plezier en humor.

De liefde voor Italië is gebleven en voelt nog altijd als een aangenaam warm bad.



Mijn missie is mijn gasten op een bijzondere manier te laten genieten van authentiek midden Italië.

Ver weg van massa toerisme ontzorg ik mijn gasten, organiseer en creëer ik een basis waarin jij, een echte Italiaanse vakantie gaat ontdekken en beleven.

Waarin je het gevoel krijgt dat jij zelf dat mooie stukje Italië hebt ontdekt.



Waarom een aanbod specifiek voor alleengaanden?

Toen ik begon met het veranderen van mijn bedrijfsnaam merkte ik dat mijn klant net als ik was veranderd. Ik heb ervaren hoe het is om na het beëindigen een relatie van 27 jaar opeens alles alleen te moeten regelen en te ondernemen.

Mijn aanbod is zich meer en meer gaan richten op alleengaanden. Het was in eerste instantie geen bewuste keuze een paar jaar geleden, maar is het nu wel geworden.

Ik heb enorm veel bewondering voor de mensen die uit de bubbel van vooroordelen durven te stappen en hun angst opzij durven te zetten. Want er zijn natuurlijk enorm veel vooroordelen over mensen die alleen op vakantie gaan.

Krijg jij deze vragen en vooroordelen ook?



Heb je niemand om mee op vakantie te gaan?

- Ben je op zoek naar een partner?
- Stel je te hoge eisen?
- Mensen op die reizen zijn oude vrijsters of geitenwollen sokken types!
- Reizen voor alleengaanden hebben overvolle programma's
- De slaapkamers moet je delen.



Alleengaand was echter nog nooit
zo leuk als met
Volg de Rode Schoentjes.

Alleengaand op vakantie was nog nooit zo leuk!





Ga je graag op vakantie met een groep gezellige mensen?

In een ongedwongen sfeer.

Met leuke mensen die Italië willen beleven net als jij?

Ik nodig je graag uit om authentiek Italië te beleven.



- Authentieke reizen met persoonlijke gids.
- Met focus op het lokale leven.
- Ontdek ongebaande paden.
- Bezoek prachtige oude Italiaanse stadjes, vol cultuur en geschiedenis
- Rust en oog voor de natuur.
- Kleine groepen dus persoonlijke aandacht
- Overnachten bij de lokale bevolking
- Samen op stap en samen eten.



- Samen b.v. naar Rome wandelen.

Wauw wat een mijlpaal in je leven. Dat scheidt een band een onuitwisbare herinnering. Samen iets beleven is namelijk top.

- Vrijheid hebben om te doen wat je wilt of bij je past tijdens je vakantie.
- Als alleengaande richt je je op contact met je medereizigers. Hieruit kunnen mooie nieuwe vriendschappen ontstaan.
- Echte klik zit in de gedeelde interesse.
- In de groep is altijd wel iemand met wie het klikt.



Lago di Bolsena.



Bolsena



Bolsena is voor mij het mooiste plekje van Italië in Noord-lazio tussen Rome, Toscane en Umbrië in. Volop in beweging rondom het prachtige, schone meer van Bolsena.

Centraal gelegen met een heerlijk Italiaans zonnig klimaat. Honderd kilometer boven Rome en onder Siena.

Bolsena is rijk aan geschiedenis van de Etrusken en de Romeinen. Stadjes op tufstenen plateaus om verliefd op te worden. Als pareltjes in een prachtig gevarieerd mediterraan landschap.



Copyright “**Volg de rode schoentjes**” Alle rechten voorbehouden.



Mijn stadje Bolsena ligt aan het meer van Bolsena met kleine palazzi (pleintjes), met bijzondere monumenten die warmrood en terracotta gekleurd schitteren in de zon.

Onder een strakblauwe lucht. Waar ik 's morgens na het opstaan van mijn cappuccino geniet. Waar de dag begint in het “dorpstheater” dat Bolsena heet. Waarin de hoofdrol is weggelegd voor mijn burens en dorpsgenoten als indrukwekkende figuranten.



Copyright “**Volg de rode schoentjes**” Alle rechten voorbehouden.



SPAZIO
ARTE
SALUMI
PIZZERIA
BAR

LA PIZZERIA
ARTE
PIZZERIA
BAR





Waar ik 's avonds na een dag hard werken door de kleurrijke straatjes met wapperende schone was, welig groeiende bougainville, fontein en mooie oude reclame borden met vintage tekst flaneer.
Of lungo lago (langs het meer) mijmerend geniet van de ondergaande zon.

De lichtjes in de verte zie van de andere stadjes rondom het meer en neerstrijk op een dorpsterrasje, het mooie leven vier, ontmoet en begroet onder het genot van een glas lokale wijn.

Waar de wereld de wereld is.

Copyright "Volg de rode schoentjes" Alle rechten voorbehouden.

LEKKERSTE EETPLEKJES BOLSENA



Wat maakt **Volg de Rode Schoentjes** zo speciaal?



Ik heb jarenlang in Bolsena mogen wonen en woon er nu als parttime local. Daardoor ken ik alle ins & outs. Ik ken de bijzondere plekken. Ik kan je vertellen waar de traditionele feesten zijn. De lekkerste eetadresjes. De leukste terrasjes. Waar je het beste een boot kunt huren, welke activiteit bij jou past. Waar je de mooiste cultuur en natuur kunt ervaren.

Welke wijn je echt moet proeven en wat de heerlijkste olijfolie is om mee naar huis te nemen.

Ik heb de reizen samengesteld zoals ik zelf ook op reis zou gaan. Met liefde voor Italië en respect voor de Italianen, cultuur, natuur en de dieren die er leven.

Alle wandelvakanties evenals de Etrusken cultuurreis gids ikzelf.







Alle wandelvakanties evenals de Etrusken cultuurreis gids ikzelf.
Voor de andere reizen heb ik een klein team van deskundigen op hun gebied.
Mijn kleine team bestaat uit mensen die houden van het werken en omgaan met mensen.

Mensen die net als ik, jou je beste Italiaanse vakantie ooit willen laten beleven.
We gaan er allemaal meer dan 100 % voor.

Copyright “**Volg de rode schoentjes**” Alle rechten voorbehouden.









Het mooiste is dat we de Italië beleving
uiteindelijk *samen* maken.
Hoe verschillend iedereen ook is.

Copyright “*Volg de rode schoentjes*” Alle rechten voorbehouden.



Even "Volg de rode
schoentejs" bellen.
06 36101121

Volg de rode schoentjes.

Voel je welkom om contact met mij
op te nemen.

Ik denk graag met jou mee om jouw
mooiste Italiaanse beleef vakantie
te realiseren.